

Het project in Dutwa

Elke dag sterven er in de wereld zo'n 17.000 kinderen onder de vijf jaar. Het is hartverscheurend dat vaak de eenvoudigste ingrepen zoals basis gezondheidszorg, hygiëne en sanitaire voorzieningen, vaccinatie, voedzame voeding en veilig water deze sterfgevallen had kunnen voorkomen.

De meeste baby's, die in arme gezinnen worden geboren, zijn premature baby's. Dit doordat zwangere vrouwen geconfronteerd worden met verschillende moeilijkheden, zoals ondraaglijk zwaar werk en huiselijk geweld. Wanneer het moeilijk wordt verlaten veel mannen hun vrouw wat leidt tot trauma.



Daarom geeft dit project deze baby's een nieuwe start in hun leven en krijgen ze de juiste ondersteuning die ze nodig hebben.

Veel baby's, die in arme families leven, zijn onvolgroeid en ondervoed. Dit is het resultaat van ondervoeding bij de moeder door een te kort of afwezigheid van inkomsten, wat leidt tot ongepaste voeding in de eerste jaren van de baby.

Het moeder- en babyprogramma wil, in samenwerking met lokale kerken, moeders en kinderen een gezonde start geven.



Dit door:

- Mentorschap: 1 op 1 ondersteuning bij zwangerschap en ouderschap
- Essentiële medische hulp: toegang tot pre- en postnatale controles, hulp bij de bevalling en vaccinaties
- Baby- en peuterbenodigdheden: luiers, dekens, kleding, hygiëneproducten,...
- Emotionele steun: ondersteuning van een gemeenschap van moeders met dezelfde angsten en omstandigheden
- Basisvoeding: schoon water, voedzaam voedsel en extra vitamines indien nodig
- Spirituele begeleiding: door alles heen hebben onze medewerkers en kerkelijke vrijwilligers de gezinnen in onze opvang lief zoals Christus ons lief heeft

Het project dient om levens te redden van zwangere vrouwen en hun baby's en hen te helpen een betere toekomst tegemoet te gaan. Na het eerste levensjaar wordt het kindje opgenomen in een sponsorproject van Compassion.



Filmpje Compassion

Dit filmpje laat de impact zien die het project heeft op moeders en hun baby's.



Geld overmaken

Giften mogen gestort worden op het volgende rekeningnummer:

BE88 0019 5052 8641

Met vermelding van "gift voor CHP Dutwa".

Of via volgende QR-code:



Mijn persoonlijk verhaal



Mijn naam is Fokkeline, geboren te Friesland. Al van jongs af aan had ik het verlangen de zending in te gaan en voelde me verbonden met Tanzania.

Ik nam mijn roeping serieus, oefende alvast om met armoede om te gaan en deed heel weinig beleg op mijn brood.

Na de middelbare school en een schakeljaar, ging ik studeren op het Bijbelinstituut in België (Evangelische Theologische Faculteit). Daar liet de Heer me zien dat hij mij bestemd had om te trouwen met Kurt, een lieve en enthousiaste Vlaming. Tegelijkertijd betekende dit dat ik in België moest blijven, daar Kurt een roeping had voor België. Ik bad net als Ruth "Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk". Sindsdien ben ik van België met haar inwoners gaan houden.

Toen we 25 jaar getrouwd waren, vroeg Kurt mij om mee te gaan met een Compassion reis naar Tanzania. "Niet Tanzania", dacht ik. Die droom had ik immers aan de kant gezet. Hoewel ik eerst uitvluchten verzong, zijn we uiteindelijk toch naar Tanzania gereisd. Dit werd de mooiste reis van ons leven.



Terugkomende had ik het moeilijk, diep in mijn hart wilde ik daar blijven. Ik begreep niet goed waarom de Heer mijn hart voor Tanzania weer opengezet had. In die periode ontving ik in België een bediening als counselor. Verbonden met het CPC (Centrum voor Pastorale Counseling), die me hielpen een eigen praktijk op te zetten.

Vier jaar later werd mijn praktijk een vzw en moest ik nadenken over wat ik kon doen met de giften die binnenkwamen als dank voor de hulpverlening. Terwijl ik hiervoor bad, sprak de Heer 1 woord: "Tanzania". Ik besprak dit met Kurt, vrienden, en uiteindelijk Compassion zelf, die een project voorstelde in het dorpje Dutwa dat we zelf in 2020 mochten bezoeken.

Het project om moeders te begeleiden en te ondersteunen in hun zwangerschap, bevalling en het eerste jaar, raakte mij enorm. Zelf had ik de zwangerschappen van onze 4 kinderen als erg zwaar ervaren. Ik kon me niet voorstellen dat je dit ook nog eens moet ervaren in moeilijke omstandigheden waarbij je het kind kan verliezen.

Omdat het een moeder- en babyprogramma is wil ik graag dit project samen dragen met onze 2 dochters Liesbeth en Eunike.



Dat hulp ontvangen vanuit mijn christelijke hulpverleningspraktijk, hulp voor de moeders in Dutwa betekend, is een voorrecht en zegen!

**Christelijke HulpverleningsPraktijk**
Bijbelgetrouwe hulpverlening


bevrijdt kinderen van armoede
Compassion
in Jezus' naam

MOEDER - EN BABYPROJECT
COMPASSION | BEVRIJDT KINDEREN VAN ARMOEDE IN JEZUS' NAAM

DUTWA

